

Sturködagen 2009.



Redan i entrén möttes man av en glad fyr, Erland Persson tog emot alla glada besökare och deras välkomna bidrag till AIK Atlas och Samhällsföreningens årliga verksamhet. Cirka 220 besökare gladdede oss med sin närvaro.



Albinsson och Sjöbergs Bilmuseum bidrog med två juveler ur sin samling. En Cadillac Fleetwood från 1957 som ägts av svenska hovet



och en Ford Mustang Convertible från 1966. Både unga och något äldre i publiken visade ett ungdomligt intresse för dessa skönheter.



Inomhus såldes diverse hantverk av ? och kaffe och våfflor serverades också.



Jörgen Andersson skalade och skivade lök till sillmackorna, tårarna flödade men han ville inte visa dessa i bild.



Seth Nilsson visade bilder och höll föredrag om Blekinge, Sveriges Trädgård.



Karameller och Polkagrisar plockas fram för försäljning till besökande gottegrisar.



De små motionerade mycket och gärna i hoppborgen, man blev sugen själv som åskådare men avstod med tanke på explosionsrisken.



Två kända Sturköprofiler, Inge Jonasson och Nils-Göran Johannisson, begärde omtagning av bild efter justering av sina profiler, detta bifölls naturligtvis av fotografen. En klar förbättring som synes och denna vill vi naturligtvis inte undanhålla våra läsare.



Sillmackor och kroppkakor hade en strykande åtgång, det var flera som justerade profilerna med dessa läckerheter.

Här steker Jan Abramson sill och ordföranden i Samhällsföreningen, Göran Hallström skär brödet.

Nästa generation lärs upp.



Här ligger "di å vörnar te sej" på stekbordet.



Valet mellan sillmacka och kroppkakor blev svårt men det ser gott ut med kroppkakor också.

Vem?



Stefan Smålander försökte övertala den unga generationen att inte sluta med bananerna för att övergå till annan gul föda. Förhoppningsvis lyckades detta, den bleckomslutna gula näringsdrycken intogs av Stefan endast för att erhålla bättre förutsättningar i hästkokastningen. Det verkade dessvärre inte ha så positiv effekt där.



Ulf Thornsäter, enväldig domare i hästkokastningens tävlingsmoment, testar banans konfiguration innan tävlingen startar. Pinnen fanns på rätt plats men var hamnade hästskon?



Inkastning sker för tävlingen startar, Rune Mårtensson ger goda råd och dessa tas emot med gott resultat som synes. Vem är kvinnan?



Åtta lag var anmälda och här ses en ur segrarlaget från Tockatorp skicka iväg hästskon mot pinnen som verkar ha en magisk förmåga att flytta sig i sidled. Kastaren är Henry Janicke för dagen inlånad från Möcklö. Henry saknade säkert egna smidda hästskor, tävlingsreglerna medgav inte detta.



Tatueringar och ansiktsmålning med vattenfärger utfördes på både ung och gammal. På de äldre krävdes dock rätt mycket bredspackling innan motiven anbringades för att dessa skulle ges full rättvisa.

Vem är målerskan?



En riktig magiker trollband både barn och vuxna och fick en del att välja Lime i alla lägen.

Vem är kvinnan och vad hette magikern?

Förutom dessa aktiviteter så hölls även allsång för den som ville lufta sin strupe på Sturködagen 2009.

Väl mött nästa år!

Önskar fotografen Jan-Anders Månsson